

WC Praat

Hier waren de Super Brosjes!

Lekker schrijven, voor en na. En tijdens!

Ik heb het koud maar er zijn wel mooie bomen hier.

No BIM no glory!

Wauwi, wowowow chil-
liebillie!

Wie is dat knappe meisje met die mooie rode haren?

De we's praten! En maken enge geluiden, het spookt hier!

Hihi, ik poets mijn tanden om 12 uur.

Toad opent RSW 2012!

Een rokerige kampvuurkuil, lichtspektakel, 297 scouts en een groot vuur.....

De eerste avond van de RSW was weer een gezellige boel! Iedereen ging uit zijn dak! Na de officiële opening en het hijsen van de vlag door de winnaars van vorig jaar, is de RSW 2012 nu echt van start gegaan! De strijd tussen de Mario's, Luigi's, Antonio's en Giovanni's is losgebarsten. Princess Peach is ontvoerd door Donkey Kong. Zal zij worden gered door onze helden? Eerst moest er natuurlijk worden geoefend. Er werd over ravijnen gesprongen, gestampt op doopa's, goompa's uuuuh nou ja die gekke platte beestjes in Marioland en met vuurballen gooid. Hierdoor

werd iedereen lekker opgewarmd. En dat was wel no-



der gespot te worden, werden de eerste scores binnengehaald. Op dit moment staan de Giovanni's nog bovenaan. Ze worden op de voet gevolgd door de Mario's. Maar er kan nog van alles gebeuren want het weekend is pas net begonnen! Na het smokkelspel kreeg iedereen chocomelk om weer lekker op te warmen. Iedereen zong uit volle borst mee met de speciaal voor de RSW2012 geschreven "Mushroom Kingdom Anthem". Na het feesten namen de subkampen één voor één afscheid van Mario, Luigi, Giovanni en Antonio. Dat word weer puntjes scoren!!! Hoe zal deze strijd af gaan lopen.....

dig want de temperatuur daalde gisteravond razendsnel naar 2 graden! Gelukkig hadden we een groot kampvuur om iedereen warm te houden. Tijdens het eerste spel, een soort smokkelspel waarbij de subkampen puntjes moesten verzamelen zon-



De Pleisterplakkers

Het kampkrant-team is blij jullie te melden dat de EHBO het nog niet zo druk heeft gehad. Maar ze hebben er nog wel wat over te zeggen! Jolande: "We hebben de eerste teek er al uit gehaald. Het was een hele kleine, dus we zoeken naar de rest van de familie! Controleer jezelf goed want teken kunnen op de raarste plekken zitten. Ook hebben we bijna een meter pleisters opgeplakt, om precies te zijn 95 centimeter!" Verder is het belangrijk om uit te kijken

voor zand, want dat kan in je ogen komen!



Het weer:

Vannacht was het extreem koud in het Mushroom-Kingdom. Zo koud dat alle Toads vastgevroren waren aan de grond. Verder zijn er wat ijs-levels aan het spel toegevoegd vannacht. Vanavond is het bewolkt met kans op een kampvuur. Ook is er een lichte chipsbries te ruiken uit de tent naast je. Morgen is de lucht helder en hier en daar een mooi getekend wolkje met een gezichtje. Verder is er een kleine kans dat de lavariëren overstromen en dat kost levens. Maar gelukkig regent het morgenmiddag weer nieuwe levens.

Vla happen

We moesten deze middag voor veel punten een postenspel doen. Hierbij ging het om kleine spelletjes om zo de vlag van je eigen subkamp te verhogen. Het was een kwestie van flink rennen en vliegen. Er werd touwgetrokken en de subkampen zijn al veel sterker dan Donkey-Kong. En ook met ringwerpen deed iedereen flink zijn best. Alle

bananen zijn geraakt. Het favoriete onderdeel was vlahappen, hierbij moesten de patrouilles met hun gezicht in de vla op zoek naar verschillende spullen. Hoe meer spullen je vindt, hoe meer punten je voor je subkamp verdient. Al werd het wel een flinke kliederboel! Als er vanavond weer levels worden gespeeld gaat het zeker goed komen!



Even voorstellen



Voor de burens van een groepje scouts uit Bodegraven in subkamp Luigi zal het vandaag een stuk rustiger zijn dan gisteren. Deze gasten zijn de afgelopen avond zo losgegaan, dat

sommigen hun stem zijn kwijtgeraakt! Kapsonio (Wouter), Tijgertje (Quincy), Mokka (Geroni) en Krullebol (Eugene) zijn geen hooligans, maar aan hun bijnamen te zien kunnen ze zo in de cast van een nieuw seizoen Oh, Oh Cherso. Stelen? Nooit! Behalve als hun schoenen worden gejat. Dan gaan ze op rooftocht, op zoek naar vijandige zaklampen.

Ze zijn hier naar eigen zeggen voor de fun, maar ook een beetje for the win natuurlijk. En vooral om samen leuke dingen te doen. Tijgertje wil als echte player zijnde even melden dat de buurvrouw lekker is. Omdat ze toch een beetje anoniem willen blijven, hebben de heren een Facebook account genaamd "niemand". Dus wil je ze leren kennen? Voeg niemand toe als vriend!

Dating bureau

Verspreid in Mushroom Kingdom hangen contact advertenties. Wij zijn niet te beroerd om de dames in kwestie een handje te helpen.

Ben jij Tarzan?

Hallo, ik ben Dunja, 22 jaar oud. Ik ben een lieve, maar beetje gekke meid. Mijn hobbies zijn scouting en mijn nagels goud/roze lakken. Ik zoek een stoere, anabole, zonnebankbruine jongen die mij als een echte Tarzan door de bomen heen slingert. Ben jij mijn tarzan? Dunja

Botten zoeken!

Hallo, ik ben Yvon, 20 jaar oud. Ik ben een sexy en rustige meid. Mijn voornaamste hob-



bies zijn scouting en dinosaurusbotten verzamelen. Ik heb er nog geen :(. Wil jij mij helpen zoeken? Ik zoek een lieve, beetje drukke jongen die mij het hoofd op hol brengt! Wil jij

deze jongen voor mij zijn? Tot in de kampvuurkuil. Yvon.



Hiken

Het was weer zover! De hike is met mooi weer van start gegaan. Het is natuurlijk een wedstrijd dus we hopen dat jullie allemaal heel erg je best hebben gedaan. En niet naar de Albert Heijn zijn gegaan©! Het is dit jaar anders gegaan dan vorige jaren want de begin-post zat op een andere plek. Vanuit deze nieuwe start zijn de patrouilles langs vier posten gekomen. Als je wat minder

snel hebt gelopen is dat misschien niet helemaal gelukt. Op elke post van de hike was een bijzondere opdracht, bijvoorbeeld pizza-frisbeeën! Door de pizza's goed te gooien kon je veel punten scoren. Ondanks het vele lopen was de hike vooral gezellig. Zo blijkt uit vele verhalen dat het een perfecte uitvalsbasis is voor het maken van nieuwe vriendschappen!



Kimballs onder de loep

De Kimballs hebben al 10 jaar achter elkaar gewonnen en daardoor zijn er veel roddels ontstaan over hoe de kimballs dat doen. Zo zouden ze het hele jaar door trainen en ook hulp krijgen van de leiding.

Wij van de Yoshi-Paper hebben 2 groepjes van de Kimballs gesproken over deze roddels.

Trainen ze echt het hele jaar

voor de RSW? Nee, wel trainen ze 5 weken van te voren 3 opkomsten. Daarbij krijgen ze wel hulp van de leiding, maar alleen in die 3 opkomsten.

De meeste Kimballs doen niet altijd serieus, maar doen vooral mee voor de lol. Niet alleen om te winnen zoals veel mensen denken. "We snappen wel dat de rest jaloers is omdat wij steeds winnen. Wij zouden ook

boos zijn als we steeds verliezen. Aldus een van de leden van de Panters groep (die ze liever de Poema's noemen).

Ondanks alle vooroordelen zijn de Kimballs dus net als elke andere groep hier vooral voor de lol. We zullen zien wat deze RSW uitslag brengt voor de Kimballs!



Horoscopen deel II

Kreeft:

Je zult veel geld gaan verdienen. Spaar het op en gebruik het voor een goed doel. Je hebt succes in de liefde maar verlies daardoor niet je vrienden!
Geluksschaar: linkshandige schaar

Ram:

Als je hard je best doet, zul je je doel bereiken. Bijvoorbeeld door de RSW te winnen of indruk te maken op dat meisje/de jongen waar je verliefd op bent.
Gelukshaar: lang en blond

Stier:

Maak dit kamp veel vrienden. Daar heb je later genot van. Kijk uit voor schildpadden. Die kunnen namelijk bijten.
Geluksgewei: wokkelvorm

Schorpioen:

Je zal dit kamp een lange, knappe vreemdeling tegenkomen. Maar loop niet te hard van stapel want dan gaat het fout. Kijk uit voor bananenschillen.
Geluksinsect: mug

Waterman:

Het Naaldenveld is een bijzonder bos. Je kunt er niet alleen genieten van de natuur, je kunt er ook winnen met een belangrijke wedstrijd. Hou vol!
Geluksdier: Zeekoe

Vissen:

Je zwemt als een vis tussen de scouts door, je voelt je er helemaal thuis. Hou contact met je nieuwe vrienden, ze zullen later koffie voor je zetten.
Gelukseten: Sushi



Interview met Toad

Toad, wil je jezelf even voorstellen?

Ik ben Toad, ik ben 21 jaar en ik woon in Toadtown.

Hoe voel je je vandaag?

Ik heb het vannacht heel koud gehad. Aankomende nacht wil ik graag een enorm grote slaapmuts. Een slaapmuts die over mijn hele grote paddenstoelenhoofd heen kan!

Wat zijn Toads?

Wij zijn eigenlijk, als het ware, om en nabij de helpers van Princess Peach. Toads hebben allerlei verschillende kleuren. Ik ben wit met rode stippen en andere Toads zijn groen, roze of blauw. Toads hebben altijd van die bruine bootschoenen aan, maar in het bos draag ik kisten.

Wat is je lievelingseten?

Tagliatelle met spinazie.

Wat is het verschil tussen een Toad en een paddenstoel?

Een Toad leeft in Toadtown, de hoofdstad van Mushroom Kingdom. Een paddenstoel leeft in de natuur. En een paddenstoel heeft natuurlijk geen armen of benen en dat heb ik wel!

Hoe heet een vrouwelijke Toad?

Toadin? Maar mijn meisje heet Toadette.

Ben je verliefd op Toadette?

Ja! Binnenkort gaan we trouwen en samenwonen in Downtown-Toadtown. We gaan op huwelijksreis naar de Zuid-Vallei in Mushroom Kingdom. Ik heb haar ten huwelijk gevraagd op het midzomernachtbal. Ik zei: "Lief paddenstoeltje van me, lief Toadetje, ik wil niet meer verder leven zonder jou. Wil je de rest van je leven met me delen? Wil je met me trouwen?"

